

Op'evist aflevering 691.

door Ton Meijer

'De Koninklijke Bloembollenhandel en Kwekerij P. van der Meer C.zn' werd in 1871 door C.J.L. van der Meer gesticht. In 1909 werd Van der Meer Pauselijk Hofleverancier en in 1924 kreeg het bedrijf het predikaat 'Koninklijke'.

De oudere Noordwijkers herinneren zich nog het kantoor en de grote bollenschuren van de firma aan de Offemweg.

Op de foto zien we de volgende personen:

1. Nellie de Winter, die later met Turenhout trouwde; 2. Tinus Groenewoud uit het Slop van Delft; 3. Tineke Vink uit de Quarles van Uffordstraat; 4. AdBaars, hoofdboekhouder; 5. Joris Hogervorst uit de Zwanensteeg; 6. Koos Caspers (Koos 'de Klompen') uit de Wilhelminastraat, later Boerenburgerweg; 7. Anton van der Meer, directeur; 8. Leo van der Meer uit de Voorstraat, thans Kerkhofpad, zoon van Anton van der Meer; 9. Herman Wijnands uit de Zandvoortsestraat; 10. Jaap de Ridder uit de Zandvoortsestraat, schuurbaas; 11. Henk Hiep uit het Kerkhofpad, in- en verkoper, ook wel 't Joodje van de Streek' genoemd; 12. Kees van der Meer, die thans in Mexico woont, oudste zoon van Anton van der Meer en 13. Jan Baatse uit Noordwijkerhout.

De foto van de bollenschuren komt uit mijn fotoverzameling, te raadplegen in het winkeltje 'Noordwijk in Beeld', Kerkstraat 4 te Noordwijk-Binnen.

De overheerlijke Weense Kersentaart van banketbakker Alex van der Holst gaat deze week naar de familie Aad van der Meer, Achterweg. ●

